



Inschrijfformulier 2017-2018

1. Gegevens Student

Achternaam	
Voorletters	
Roepnaam	
Geboortenaam	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Land	
Nationaliteit	
Huistelefoon	
Mobiel	
E-mailadres	

2. Huwelijks staat

Ongetrouwd	
Verkering, sinds	
Verloofd, sinds	
Getrouwd, sinds	
Weduwe, sinds	
Weduwnaar, sinds	
Gescheiden, sinds	
Hertrouwd, sinds	
Wil je vriend(in) of echtgeno(o)t(e) ook de Bijbelschool doen?	
Zo ja, wat is zijn / haar naam?	

3. Kinderen

P.s. alleen in overleg is het mogelijk om met kinderen naar de Bijbelschool te komen.

Heb je kinderen?	
Wat zijn hun namen en leeftijden?	1. 2. 3. 4.
Wil je meenemen naar de Bijbelschool?	

4. Contactadres voor noodgeval

Naam	
Adres, Woonplaats	
Land	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

5. Sociale verhoudingen

Beschrijf in een paar woorden jouw verhouding tot:

Vader	
Moeder	
Broers / zussen	
Vrienden	

6. Lichamelijke en psychische gezondheid

Geniet je over het algemeen een goede gezondheid?	
Heb je last van lichamelijke gebreken, chronische ziekten?	
In hoeverre belemmeren deze gebreken jou?	
Gebruik je een dieet? Zo ja, welk dieet? Is dit door een arts voorgeschreven? Indien ja, stuur hiervoor een aparte mail met details.	
Heb je last van leerproblemen? Welke?	
Heb je wel eens psychische begeleiding gehad?	
Gebruik je alcohol?	
Heb je gerookt? Nu nog?	

Heb je drugs gebruikt? Zo ja, hoe lang en wanneer ben je gestopt?	
P.s. In de Bijbelschool wordt geen alcohol, tabak en drugs gebruikt.	

7. Studie en/of beroep

Welke studie heb je gedaan?	
Wanneer heb je die afgerond?	
Wat is je beroep?	
Hoe lang werk je in deze functie?	
Beschrijf welke banen je wanneer hebt gehad en welk werk je daar deed.	

8. Vaardigheden

Bespeel je een muziekinstrument?	
Wat zijn je hobby's?	
Welke huishoudelijke of onderhoudstaken hebben je voorkeur?	
Hoe zijn je vaardigheden met de computer? Word, Excel, Email e.d.	
Spreek je nog andere talen?	

9. Geestelijk leven / bekering / getuigenis

Wanneer ben je tot bekering gekomen en heb je de Heere Jezus leren kennen?	
--	--

Heb je zekerheid van het geloof? Zo ja, op basis waarvan?	
Wat versta jij onder werelds plezier? Hoe sta jij daar tegenover?	
Wat versta jij onder 'algehele overgave'?	
Zoek jij elke dag te leven in onderwerping aan God?	
Hoe vaak heb je de Bijbel al doorgelezen?	
Bestudeer je de Bijbel regelmatig en trouw?	
Verduidelijk welke geestelijke boeken grote invloed hebben gehad op jouw leven?	

10. Gemeentelijk leven en christelijk werk

Van welke kerk(genootschap) of gemeente ben je lid of ben je actief betrokken?	
Wat is de naam van de voorganger?	
Telefoonnummer voorganger	
E-mailadres voorganger	
Lever je een actieve bijdrage aan deze gemeente? Zo ja, op welk gebied?	
Houd je je bezig met pastoraat, evangelisatiewerk, kinder-jeugdwerk of enige andere vorm van geestelijk werk? Ja / nee. Zo ja, hoe? Zo nee, motiveer dat.	
Heb je al eens een Bijbelstudiegroep geleid en/of een toespraak/preek gehouden?	
Geef jij wel eens je getuigenis aan andere mensen?	
Heb jij een duidelijke uitspraak of 'statement' die je leven stempelt?	
Heb jij reden om te geloven dat jij door God gebruikt kan worden om voor anderen tot zegen te zijn? Motiveer jouw antwoord.	

11. Geloof en belijdenis

Geloof je dat de Bijbel geïnspireerd is door God?	
Wat houdt Goddelijke inspiratie in?	
Geloof je in de algenoegzaamheid van Gods Woord?	
Wat versta je daaronder?	
Geloof je in de onfeilbaarheid van Gods Woord?	
Wat versta je onder onfeilbaarheid?	
Omschrijf kort de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus	
Wat moet een zondaar doen om gered te worden?	
Wanneer en hoe wordt de Heilige Geest ontvangen in het leven van een persoon?	
Wat versta je onder de vervulling met de Heilige Geest?	
Wat versta je onder de gaven van de heilige Geest?	
Wat is jouw visie op de bediening van genezing en bevrijding?	

Ben jij je bewust van enige gaven van de Heilige Geest in je leven en/of bediening?	

12. Motivatie aanmelding Bijbelschool

Wat is je reden dat je een Bijbelschool wilt volgen?	
Waarom heb je gekozen voor deze Bijbelschool?	
Welke specifieke verlangens en doelen heb jij ten aanzien van de Bijbelschool?	
Waar liggen je prioriteiten?	
Heb je een roeping / verlangen voor zending, evangelisatie, pastoraat?	
Zo ja, weet je al waar God jou hebben wil?	
Wat zijn je plannen voor de toekomst?	

Heb je reeds contact met een zendingsorganisatie? Zo ja, welke?	

13. Referenties

Ben je in contact met iemand in het zendings-, evangelisatie-, of pastoraal werk? <i>Als je al in contact bent met een zendingsorganisatie, graag hier de gegevens noteren van een contactpersoon bij de organisatie.</i>	
Noteer hieronder 3 referenties die we kunnen benaderen (anders dan hierboven)	
1 ^e Referentie	Naam: Telefoonnummer: E-mail:
2 ^e Referentie	Naam: Telefoonnummer: E-mail:
3 ^e Referentie	Naam: Telefoonnummer: E-mail:

14. Nalevingscontract

In onze documentatie geven we aan dat wij ernaar verlangen dat de studenten van de Bijbelschool intensief met elkaar optrekken en samen één van hart en één van ziel zijn. We weten dat de Heilige Geest dat moet bewerken, maar geloven ook dat wij onze harten en levens voor elkaar moeten openstellen. Verder zijn we van mening dat het persoonlijk bestuderen van de Bijbel *het allerbelangrijkste* van de gehele opleiding is. Samenvattend: *“Toegewijd aan God en Zijn Woord, en toegewijd aan elkaar”*.

Het is uitermate belangrijk om de volgende *voorwaarden* op je in te laten werken voordat je dit formulier ondertekent.

1. Opgevoed worden in het geloof en groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus kan alleen maar als je wederom geboren bent. Daarom moet elke student kunnen getuigen dat hij of zij een wedergeboren christen is.

1 Petr. 3:15 Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

Titus 3:4-8 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.

2. De dagelijkse, persoonlijke omgang met God is essentieel voor het volgen van de Bijbelschool; we vragen aan elke deelnemer om 's morgens tijd vrij te maken samen met de Heere.

Ps. 63:2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg *in de morgen*; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.

Ps. 88:14 Ik echter, ik roep tot U, HEERE, mijn gebed komt U tegemoet in de morgen.

Ps. 90:14 Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

Ps. 92:2-4 Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspeel op de harp.

Ps. 143:8 Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.

3. Naast het aanbieden van onderwijs komen we ook samen voor gezamenlijk gebed om ook geestelijk gemeenschap met elkaar te hebben.

1 Joh. 1:3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

4. Van iedereen wordt verwacht – in kleinere groepen – vrij, open en precies te spreken over de ware toestand van zijn/haar hart, tevens over zijn/haar verschillende verzoeken en bevrijdingen; over zijn/haar (praktische) leven (vreugde, verdriet, strijd en aanvechting) met de Heere God.

Jak. 5:16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Hebr. 3:12-13 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

5. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij zijn of haar gaven inzet voor de praktische zorg en welzijn van de hele groep.

1 Pet. 4:10-11 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, *dan als iemand die* de woorden van God *spreekt*; als iemand dient, *dan als iemand die dient* uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

1 Joh. 3:17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?

6. In de Bijbelschool wordt er leiding gegeven door de staf, in het bijzonder door het management team; er wordt van iedereen verwacht zich te onderwerpen aan de leiding die door hen gegeven wordt, ongeacht hun leeftijden.

1 Pet. 2:13a-16 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde (...) als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.

1 Kor. 16:15-16 En ik roep u ertoe op, broeders – u weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld – dat u zich ook aan zulke *mensen* onderwerpt, en aan ieder die meewerkt en zich inspant.

1 Tim. 4:12a en 13a Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd (...) Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen.

7. Van elke student wordt de bereidheid gevraagd om discussies te vermijden m.b.t. omstreden leerstellingen, die kunnen leiden tot onenigheid en verbreking van onderlinge gemeenschap.

1 Kor. 16:14 Laat alles bij u in liefde gebeuren

1 Kor. 11:16 Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin.

1 Tim. 6:3-4 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot *twistvragen* en *woordenstrijd*. Daaruit komen voort: *afgunst*, *ruzie*, *lasteringen* en *kwaadaardige verdachtmakingen*.

Kol. 3:13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand *anders* een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo *moet* ook u *doen*.

8. Tevens dient elke student bereid te zijn om samen te leven met studenten uit verschillende kerkelijke en nationale achtergronden.

2 Tim. 2:14 Breng deze dingen *voortdurend* in herinnering *en bezweer hun*, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, *die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders*.

1 Petr. 1:22 Nu u dan uw zielen gereinigt hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveerinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.

1 Petr. 4:8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

9. En als laatste vragen we de totale onderschrijving van de geloofsbelijdenis, die hierbij gevoegd is.

1 Pet. 3:15b Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

1 Joh. 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

Ik begrijp dat 'Gospel for Europe' interkerkelijk is. Ik heb de Geloofsbelijdenis gelezen. Ik ben het eens met deze verklaring zonder voorbehoud. En ik wil daarom in navolging van Gods Woord mij inzetten om de ander te dienen. En de ander uitnemender te achten dan mezelf. In bijzaken mild en inschikkelijk te zijn, naar het voorbeeld van *Romeinen 15: 2-7 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Alde smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.*

Datum:

Handtekening: